

Pragtfulde Kina

25. maj – 8. juni 2007 var Karin på en dejlig tur i Kina sammen med en gruppe hyggelige mennesker.

Vi startede fra Kastrup med SAS, og kom følgende dag til Beijing. Efter nogle dage fløj vi med China Eastern Airlines til Xi'an.

Efter nogle dage fløj vi videre til Guilin, hvor vi havde mange gode oplevelser, og bl.a. sejlede på Li floden og kom til Yangshuo.

Til sidst fløj vi til Shanghai, og efter nogle dage i denne spændende storby, rejste vi hjem via Beijing.

På de følgende sider kommer nogle billeder fra turen, så erindringer om vore dejlige og spændende oplevelser kan genopfriskes.





Den Forbudte By i Beijing var den kejserlige bolig gennem flere dynastier under Ming- og Qing-tiden. Vi så både de mange pragtfulde paladser til ceremonielt brug, og de mere private boligområder. Mange af bygninger var under reovering for at kunne præsentere sig bedst muligt til den kommende Olympiade. Betty og Johan blev væk inde i Den Forbudte By, men dukkede heldigvis op igen. Vi havde en sød kinesisk lokalguide – Mrs. Tang.

I Beijing så vi også det smukke Sommerpalads ved Kunming-søen, Lama-Templet, Perle-fabrik og et flot Kung Fu Show. De gamle boligområder Huton'erne oplevede i fra cykel-rickshaws, og det nyopførte olympiske stadium – The Birdnest – så vi fra bussen.

Vi så også Den Himmelske Freds Plads og spiste middag på en Dai-restaurant, hvor der var dans og sang. Og så var turen til Den Kinesiske Mur en meget stor oplevelse.





Velkomstceremoni i Xi'an, hvor vi fik byens nøgle.





For 2000 år siden begravede kejser Qin sin terracotte-hær, men der findes stadig imponerende soldater i Kina – her er én fra Xi'an. Joan købte flere soldater med hjem, og hun var også dygtig til at købe ind på silkefabrikken. Vi boede på Bell Tower Hotel, besøgte Hot Springs og så Chiang Kaj Chek's bolig. Terracotta-hæren imponerede os, og det var også flot at opleve Tang-Show med middag, sang og dans. Endelig besøgte vi den lille Vildgås-pagode – en kendt buddhistisk historisk monument i Kina.



Remona og Jørgen hygger sig ved middagen under Tang-show'et. Alle kunne godt lide den varme risvin. Det næste billede viser den velbevarede bymur og voldgrav, som omkranser den centrale del af Xi'an. Der var et show ved ankomsten til byporten, og vi fik overrakt byens nøgle og et pas til byen. Vi besøgte også en moské – et gammelt bygningsværk omgivet af et nydeligt parkanlæg. Under hele vort ophold i Xi'an var det regnvejr, men det ødelagde ikke oplevelserne.

I øvrigt var det også meget varmt under hele vort ophold i Kina – 31 - 37°. Alle rejsedeltagerne klarede varmen uden de store beklagelser.





Et flot, farverigt og fyrrigt Tang-Show og en nudel-kok fra en restaurant, hvor vi spiste frokost. Vi kunne godt lide det kinesiske køkken. Stemningen var god omkring bordene med drejeskive. Et af værelserne i Chiang Kai Chek's bolig i Hot Spring ved Xi'an.



Udsigten mod Bell Tower fra Karin's hotelværelse





Borddekoration på Tang-restauranten



Shop to you drop! – mange gode tilbud!



Gadebillede i Xi'an – nær moskéen



På vej mod Guilin



Winnie, Joan og ½ Betty på vej til Longsheng



Vor restaurant på vej mod Ping An



Betty fik stjålet penge under cykelturen



Ved Yangshou



Bernhard, Tove, Karen og Bjarne på cykeltur



Vi cyklede over bakker og dale



Ved frokosten efter cykelturen – dejlig mad!!!



Lis og Rune kan vist også lide maden.....



Tove, Alex og Kirsten ved frokostbordet



På vej ud i teplantagen



Pernille og Betty passer godt ind i billedet som teplukkere



Winnie og Karin har mødt en kinesisk bondemand, som optræder som Arnold Swarchenegger



Elefantsnabelklippen ved Li-floden



En fisker og hans skarver



Bernhard har fået sig nogle kinesiske veninder på Fubo bjerget (øverst) – Rørfløjtegrotten (nederst)





Remona og Betty og Jørgen fik lejlighed til at prøve kopsætning hos en traditionel kinesisk læge



Winnie på vort hotel i Guilin



Pagoderne i Guilin



Nu er vi i Shanghai, sejler på floden, ser de mange moderne højhuse, Orientens Perle og The Bund



Vi var i teatret og så de berømte kinesiske akrobater

Her kan man købe madpakker til rejsen



Fra Zhojajio – en slags Kina's Venedig



Winnie beundrer nogle gamle stentavler i Zhojiajiao – og Yao-pigerne demonstrerer deres hårpragt



Fra et silkespinderi



Pige fra minoritetsfolk i Ping An



Eksempler på kinesisk havekunst fra YuYuan Garden i Shanghai



Guiden i Shanghai hed Vic



Gadekøkken i Shanghai



Dumpling-butik



Krebse-sæsonen er startet i Kina



Tarme, tryner, ører og andet godt for en lækkermund! Afslappet sælger ved sin frugtbod.





Fra den gamle bykerne i Shanghai



Bjarne, Karin, Alex, Pernille, Jørgen, Bernhard, Joan, Betty, Winnie, Rune, Lis, Kirsten og Vic.
Tove var vist på shopping????



Terrasse-marker i Longsheng på Ping An bjerget



Karin og Karen blev båret op i bærestol



Risdyrkning på marker som vedligeholdes gennem endeløse generationer



Sejlturen på Li-floden fra Guilin til Yangshuo tog en formiddag og vi fik frokost ombord



Fisker med dresserede skarver



Stort show ved Guilin – iscenesat af Yang Zimou



På besøg hos en ægtepar på landet ved Yangshuo - vi besøgte dem på vores cykeltur. Gården havde været i familien gennem mange generationer, og de var vist store tilhængere af formand Mao.



Bondefamilien har allerede ordnet deres ligkister



Bondemor pumper vand



og Mao våger over familien – og os andre?

Karin sender en stor tak til alle rejsedeltagerne på denne tur for Jeres bidrag til, at vi alle fik en meget dejlig tur med hyggeligt samvær og en masse fantastiske rejseoplevelser.

Karin Christiansen kan kontaktes på E-mail: karin@teaterlys.dk

**PS: som lovet kommer her E-mail adresse til interview med den sidste kejser:
www.sr.se/cgi-bin/mall/amnessida.asp?programid=1602&nyheter=8grupp=2374&artikel=730270**